



TNT Post
Port betaald

35e jaargang, nummer 181, december 2008



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

Inhoud

Van de redactie	3
Van het bestuur	4
Gezocht: Onder(h)ouders	6
Sinterklaas en Kerst Sioniehorde.....	7
Afscheids/welkomst kamp Sionie.....	8
Advertentie	9
De dag van een Piet.....	10
Strandwandeling.....	11
AfscheidswEEKend PM.....	12
Scoutshop gaat sluiten	13
Advertentie	13
Speculaaspoppenactie 2008.....	14
Ouderavond	15
10 vragen aan.....	16
Beavers are fun!	17
Telefoonnummers.....	19
Data en mededelingen.....	20

Colofon

Redactie:
Bart Audenaert
Wouter Klein
Ingrid Kronenburg



Redactieadres:
belboei@zuiderkruis.nl

of:
Hermelijnsaan 8
1216 ED Hilversum

Verzendadres:
Lindelaan 8
1231 CL Loosdrecht

Oplage:
225 exemplaren

Drukwerk:
Drukkerij Ten Herkel
Loosdrecht

Abonnementen:
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruisgroep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.

uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
8 februari 2009!

Kopij- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren kopij	VerschiJning Belboei
182	8 februari 2009	± 13 februari 2009
183	5 april 2009	± 10 april 2009

Van de redactie

Lieve allemaal,

Het einde van het jaar nadert, en dat merken we ook op de redactie. Iedereen is zo druk geweest met Sinterklaas en de voorbereiding van de kerst, dat er bijna geen tijd was om stukjes te typen voor de Belboei. Jammer, maar begrijpelijk.

Waarmee iedereen dan zo druk is geweest, dat kun je gelukkig wel weer lezen. We hebben ons best gedaan om speculaaspoppen te verkopen, de Sint te verwelkomen, weg te waaien op het ijskoude strand, het voorlichten van jullie ouders en nog tal van andere dingen.

We snappen alleen niet dat de Wilde Vaart niets van zich laat horen, want die hebben helemaal geen speculaaspoppen verkocht. Die denken zeker dat de clubhuizen en boten voor niks staan en varen. Maar ze hadden dus tijd zat om achter de PC te gaan zitten, toch?

Maar onze kerstboom staat heel ongeduldig te wachten totdat we 'm eindelijk eens komen versieren. De ballen liggen te popelen in hun doosjes, en de lampjes zitten uit pure joligheid weer lekker in de knoop.

Maak er allemaal een mooi feest van, geniet van je kerstvakantie, wees lief voor elkaar, en tot 2009!

De redactie.





Van het bestuur

Koul

Het is koud buiten – maar wij zitten lekker warm binnen.
Klinkt leuk, maar geldt dat ook voor al onze onderdelen?

De Diep staat al jaren ter discussie, zo weten wij allen. Aan de Diependaalselaan gaat iets moois gebouwd worden, en daar moeten wij voor wijken. Waarheen? Dat weten wij nog niet, en de Gemeente ook niet. We hebben wel ideeën, die zijn ook binnen de Gemeente bekend, maar totdat er een definitief plan ligt worden daar geen stappen voor gezet: de Gemeente heeft het geld zelf niet voor een stukje grond, dus dat moet de projectontwikkelaar betalen. Gisteren is bekend geworden dat de plannen om te gaan bouwen voorlopig van de baan zijn. De Gemeente gaat nieuwe plannen maken, en de bedoeling is die plannen vóór eind 2009 in te dienen. Voorlopig duurt de onzekerheid dus weer voort.

In Loosdrecht hebben we een pandje aan de Laan van Eikenrode. Al sinds 1932 staat daar een scoutinggebouw, aanvankelijk in het bos, later “omarmd” door de nieuwe woonwijk, en nu dus gewoon in een woonstraat, aan de rand van Landgoed Eikenrode. Ligt daar prachtig, maar in het kader van Gemeentepannen (dit keer de Gemeente Wijdmeren) moest het een paar jaar geleden weg. Toen we uiteindelijk weer terug mochten komen hebben we daar tijdelijk een noodvoorziening neergezet, waar nu tegen geprocedeerd wordt door een paar omwonenden. Inmiddels hebben we geld en vergunningen voor nieuwbouw, maar die procedures van die omwonenden staan nu weer in de weg. Eerdaags komt dat voor bij de Rechtbank in Amsterdam, en zolang dat niet beslist is gebeurt er dus niets. Vervelend, want die horde is nou zo langzamerhand uitgekeken op hun gebouwtje!

Aan de Eikenlaan staat al weer heel wat jaartjes het gebouwtje van de Sionie- en de Waingoengahorde. Van hout, en in het bos. Dat is dus vragen om moeilijkheden. Die zijn er dan nu ook: het rot langzaam maar zeker weg. En dit soort houten bouwketen heb je niet meer zo vaak, want tegenwoordig doet de bouw het met Portacabins enzo. En toch moeten we op een gegeven moment wat anders! We kijken nu hoe we het nog een jaartje of wat kunnen uitzingen, en hopen tegen die tijd wat anders te hebben gevonden.

Ook in Loosdrecht staat het gebouwtje van de Wilde Vaart, naast de brandweer. Dat moet weg omdat het regionale politiebureau ertegenover meer parkeerplaatsen moet hebben. Op grond daarvan heeft de Gemeente (Loosdrecht, toen nog) ons het pandje afgenomen: "Bewijs maar 'ns dat jullie de grond in eigendom hebben gekregen!"- en dat konden we niet. Toen bleek ons gebouwtje dus ineens van de Gemeente te zijn. We huren nu, met een korte opzegtermijn. De Gemeente wil vaart kunnen maken wanneer dat nodig is. Gelukkig lopen alle Gemeentelijke plannen niet zo snel als ze willen!

En de haven? En de Schuttersweg? Die komen waarschijnlijk over een poosje weer ter discussie te staan...

Geniet dus maar van die warmte, zolang je nog binnen zit!

Groet,

Ruurt Stapel,
Voorzitter.



Clubhuis Laan van Eikenrode in 2000



Clubhuis Eikenlaan in 1995

Gezocht



Ouder(s) en/of Grootouder(s) m/v
voor
Onderhoud



Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in 1 van de gebouwen die de Zuiderkruisgroep rijk is. Deze gebouwen zijn het fortuin van de groep omdat ze allemaal op mooie plekjes liggen en ze alle mogelijke binnen- en buitenactiviteiten mogelijk maken.

Om te zorgen dat het fortuin daadwerkelijk het fortuin blijft, moet er regelmatig onderhoud gepleegd worden. De ene keer betreft het kleinigheidjes en de andere keer zijn het grotere activiteiten.

Het bestuur is op dit moment op zoek naar:

- a) Iemand die dit onderhoud wil coördineren voor alle gebouwen.
- b) Meerdere personen die het uitvoerende onderhoud van 1 van de gebouwen op zich willen nemen. Op dit moment is er alleen voor de Eikenlaan en de haven iemand voor het uitvoerende onderhoud. Voor alle andere gebouwen zijn wij op zoek naar iemand.



Echte (technisch) grote klussen worden uitbesteed, groot schilderwerk kan met een aantal mensen samen gedaan worden en voor de kleinere klusjes is eigen handigheid natuurlijk nooit weg.

Wilt u meer informatie over deze bezigheden neemt u dan even contact met mij op.

Ellen Brouwer
Secretaris groepsbestuur
ellen@zuiderkruis.nl
035-6216022



Sinterklaas- en kerstopkomst Sioniehorde

Vandaag gingen we een kerststukje maken.

Eerst gingen we takken zoeken in het bos.

We kregen oase met water.

Daarna gingen we de takken die we gevonden hadden in de oase steken.

Twee weken geleden kwam Sinterklaas, hij zei dat zijn Pieten te lui waren geworden. Hij liet een Piet achter om kunstjes te laten zien.

Tesse,
Robin
en Carlijn



Afscheids – welkomskamp Sioniehorde



Zaterdag 11 oktober was het zover. We hebben een Kampje !!!!

Het thema van ons kampje was in oranje. Om 9.00 uur (bere vroeg) moesten wij in het clubhuis aan de Diep zijn. Nadat iedereen zijn spullen naar binnen had gesjouwd, werd het kamp geopend.

We zijn begonnen met slangen tikkertje, dat was heel erg leuk. Hierna kregen we te horen dat we ons eigen lunch pakket moesten klaar maken. We zouden namelijk weggaan. Spannend. Ik (Danielle) Maties en Nick werden apart in de kring gezet. We kregen te horen dat wij met z'n drieën samen met Baghera en Baloe met de trein naar JULIANA toren zouden gaan. Super gaaf. De rest van de groep ging met de auto

In Juliana toren hebben we de hele dag heerlijk gespeeld. Je kunt er van alles doen. In de achtbaan zitten, een echte toren beklimmen. De toren had 118 treden heen en terug, dat was best hoog, en nog heel veel meer. Tussendoor hebben we ons lunch pakket opgegeten en hebben we wat gedronken.

Toen het tijd werd om naar huis te gaan zijn we door Erik en Pauline op de trein gezet om naar Hilversum te gaan. Op station Hilversum CS hebben we de bus genomen om bij het clubhuis te komen. Ik ben toen zelf opgehaald om een uurtje te schaatsen. Na het schaatsen ben ik teruggebracht naar het kamp.

We hebben toen lekker op de grond gelegen met een slaapzak om je heen om naar Happy Feet te kijken. Dit is een hele grappige film. De kinderen die afscheid namen van onze horde werden ergens gedropt en moesten zelf maar zien hoe ze terug in het clubhuis zouden komen. Volgens deze groep was de dropping een "eitje".

Nadat de film was afgelopen en iedereen weer terug in het clubhuis was zijn de meiden gaan slapen



en de jongens hebben de hele nacht zitten keten. Heel vroeg in de morgen hebben de jongens de meiden proberen wakker te krijgen. Dit vonden wij (de meiden) niet zo leuk.

Uit eindelijk werd het tijd om op te staan. We kregen hier 5 minuten voor. Dit was veel te kort voor sommige. Nadat iedereen was aangekleed kregen we van Baghera en Baloe ochtend gymnastiek. Dit zag er nog al vreemd uit. Na de gymnastiek kregen we een heerlijk ontbijtje.

Na het ontbijt hebben we nog een paar spelletjes gedaan en toen was het alweer tijd om afscheid te nemen van Nick, Maties, Rozemarijn, Emmelie en Lilian. Tessa werd bij ons geïnstalleerd.

Het kamp werd afgesloten en gingen we moe naar huis. Het was een super gezellig kamp.

Groetjes,

Daniëlle de Kloet

(advertentie)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

De dag van een Piet

De dag van een Piet. Tja, wat valt daar nou over te zeggen!? Nou ontzettend veel! En omdat we natuurlijk ook bij de lieve Zuiderkruiskindertjes langs zijn gegaan wil ik jullie graag vertellen wat wij hier van vonden.

Op zaterdag 29 november ging om 7 uur de wekker. We stonden op en ik keek in de spiegel. Pfoe, na een nacht pakjes door de schoorsteen duwen zag Piet toch wat pips! Maar Pieterbazen zijn nooit echt moe, dus na een flinke mok koffie en het inpakken van de cadeautjes gingen we op pad.



Toen we net vertrokken waren schrokken we ons wild. We waren helemaal vergeten om Amerigo eten te geven. Helaas duurde het allemaal veel te lang voordat hij zijn hapje naar binnen had. Sinterklaas besloot toen maar het 'stalen ros' (de auto) te nemen om hem te vervoeren. Dus met hoofpiet achter het stuur gingen we voor de tweede keer op weg.

Eerst langs de eerste groepen: de Albert Schweitzerhorde en de Sioniehorde. Daar werden we hartelijk ontvangen en mochten we weer eens flink met de pepernoten strooien! Allemaal lieve kinderen en mooie liederen voor de Sint.

Op naar de Bevers! Een mooie kring met de allerkleinste Scoutjes, en natuurlijk werden hier, net zoals bij alle andere clubs, wat kinderen naar voren geroepen. Elk jaar verbaast het ook de Pieten weer dat Sinterklaas zoveel weet over iedereen!

Na de kleintjes door naar de Albatros, de Pieter Marits en de Waingoengahorde, Pfoe... wat een drukke dag! Gelukkig waren alle kinderen weer erg enthousiast en deed ook de leiding weer leuk mee! Van Sinterklaas hebben we gehoord dat hij het ook een ontzettend leuke dag vond!

Jongens en meisjes, tot volgend jaar!!!
-xxx- Piet, piet, piet en piet.

Strandwandeling

Zaterdag 1 november hebben we weer met een heleboel Zuiderkruizers en hun ouders, broertjes en zusjes over het strand van Bloemendaal gewandeld. Er stond een koude wind. Daarom besloten we ter plekke om dit keer eerst naar het noorden te wandelen, zodat we op de terugweg de wind in de rug hadden. Maar ten noorden van Bloemendaal was geen vistent te vinden! Jammer voor al die flinke doorstappers onder ons. Want juist die lekkere vistent in Zandvoort is zo'n leuk einddoel van de wandeling. Hopelijk gaat dat volgend jaar wel weer lukken.



Dit jaar was voor het eerst ook onze Albatroshorde van de partij. Voor hen was de wandeling met deze harde koude wind best zwaar. Was het tegenvallende weer ook de reden dat er zo weinig bevertjes mee waren? Gelukkig waren er wel erg veel enthousiaste welpen en verkenners. Jullie hebben goed gelopen hoor!

Sommige stoere knapen hadden zich een beetje vergist in het opkomende water; gevolg: een natte broek!

Gelukkig was er warme chocolademelk en thee na afloop.

Na het gezamenlijke eindspel, "De moestuin van oma Jet", waarin we elkaar als allerlei beesten moesten opjagen en aftikken ging het weer huiswaarts.

Ouders, bedankt voor het rijden en de gezelligheid tijdens de wandeling!

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen.

Afscheidsweekend PM

Het was weer een ijskoude morgen, en gedwee kwam de leiding bij elkaar op de Diependaalselaan. Het kamp zou beginnen, en niet zomaar een kamp, maar een kamp waarbij tranen zouden gaan rollen. Tradities zouden worden gebroken. Gebruiken zouden moeten worden afgeleerd. En waarbij afscheid zou worden genomen van twee oude rotten van de Pieter Maritshorde.

In een steenkoude omgeving werd begonnen met het installeren. En wie was als eerst de pineut... er werd een nieuwe akela geïnstalleerd! Na de installaties van de andere nieuwe welpen, was het tijd voor buskruit en andere kleine spelletjes, gevolgd door een groot spel dat een beetje in het water viel door de vrieskou.

Hierna was het tijd om te gaan smullen. De frituurkok had weer puik werk geleverd, en de welpen zaten te smullen van het lekker slechte eten. Na het eten waren er een paar bikkels die gingen afwassen. De anderen deden een groot zaklampenspel rondom het clubhuis.

En toen was het alweer avond. De welpen mochten "lief" gaan slapen. Wat de meeste van de welpen dan ook deden. Sommigen echter... ach.

De leiding kon na een tijdje ook heerlijk gaan slapen. Lekker was het zeker, alleen was het weer ongezonder snel dat de welpen wakker werden..

Daarom was het om een uur of 6 tijd om een filmpje op te zetten. Nadat we rond half 9 klaar waren met het ontbijt was het tijd voor een magisch spel, gemaakt door Aike en Sabine.

Hierna was het tijd voor een spel van Ysbrand en Roos, waarna de tranen kwamen... Afscheid van de twee bikkels die de Pieter Marits jarenlang hebben getrokken. Na dit afscheid was het tijd voor het opruimen, en kon de leiding heerlijk zijn/haar bedje in...

Ysbrand en Roos, bedankt voor de enorme inspanning en de gigantische berg werk die jullie voor de Pieter Maritshorde hebben verzet, de afgelopen jaren... en succes bij jullie verdere Zuiderkruisloopbaan!

De leiding van de Pieter Maritshorde



Scoutshop gaat sluiten

Onlangs kregen wij bericht van de Scoutshop dat zij, na vele jaren, per 31 december 2008 hun deuren in Hilversum gaan sluiten. Samengevat omdat de kosten enorm omhoog gaan en omdat de inkomsten steeds verder dalen.

Het bestuur van de scoutshop betreurt het zeer dat zij deze beslissing hebben moeten nemen, maar het is niet anders.

In de vorige Belboei stond dat de dichtstbijzijnde scoutshop in het Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn zou komen. Helaas is hier wat onduidelijkheid over, dus we raden je aan om na 1 januari www.scoutshop.nl in de gaten te houden!

Maar tot 1 januari kunnen we natuurlijk allemaal nog in de Hilversumse shop terecht!

(advertentie)

_____ R O è L _____

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- **sparen in het algemeen**
- **kopen of huren van een woning**
- **lijmen van pensioenbreuken**
- **financiële haalbaarheid van vervroegde uittrekking**
- **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met Rolf P.W. Schmidt voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Speculaaspoppenactie 2008

Ook dit jaar hebben jullie erg je best gedaan bij de speculaaspoppenverkoop. In 2005 verkochten we 6680 poppen, in 2006 waren het er 7090 en vorig jaar hadden we een record, namelijk 8160 poppen! Dit jaar zitten we daar iets onder, totaal 7100 poppen.

Het positieve is dat veel meer kinderen poppen hebben verkocht, dat we dan totaal op iets minder poppen uitkomen is jammer, maar toch zijn we erg blij met het resultaat.

Uiteindelijk is de actie door meer mensen gedragen en juist die betrokkenheid van (bijna) al onze leden is zo leuk en belangrijk!

Onze Zuiderkruisspeculaaspoppen worden een begrip in heel Hilversum! De leden hebben heel veel verkocht maar ook de gemeente heeft weer ruim 800 poppen besteld. Heel veel ambtenaren smullen van onze lekkere poppen en kennen onze blauwe Zuiderkruisdoos. Dat geeft naamsbekendheid voor onze scoutinggroep!

De Albert Schweitzerhorde in Loosdrecht verkocht 829 poppen, maar dit jaar ging de Waingoengahorde er overheen. Zij verkochten 1158 poppen! Prima! Heel teleurstellend was de inzet van de Wilde Vaart. Zij verkochten in totaal 45 poppen!

Om binnen de onderdelen de verkoop te stimuleren krijgen de scouts met de grootste verkoop in hun groep een cadeautje van Sinterklaas.

Hieronder zie je een lijstje met de beste verkopers per onderdeel:

Bevers	Anouk de Ridder (36 stuks)
Albert Schweitzerhorde	Jeremy de Bruin (196)
Sioniehorde	Loek Mijnhout (195)
Pieter Maritshorde	Arjan Drijfhout (120)
Waingoengahorde	Lotte Langedoen (54)
Kustwacht	Thijs Mijnhout (195)
Ankerwacht	Lilian Snoeren (104)
Pocahontaswacht	Daan Langedoen en Roman Monte (ieder 54)
Wildevaart	- (te weinig om te vermelden)

Ook een aantal bestuursleden en leidinggevendenden hebben erg veel poppen verkocht, bedankt! Natuurlijk ook een bedankje aan alle bestuursleden en leiding die de poppen bij de leden hebben afgeleverd. Het "uitrijden" en het uitreiken van de poppen door de leden aan alle kopers is prima verlopen.

Al met al was het weer een hele organisatie, maar als de opbrengst voor onze club **€4.442,20** bedraagt, is dat zeker de moeite waard!

Iedereen hartelijk bedankt voor je inzet, en ook de ouders van de jongste kinderen, bedankt; u heeft er ook weer een boel tijd aan gegeven!

Hopelijk behalen we volgend jaar weer zo'n mooi resultaat!!!

Wieke Broeders

Ouderavond

Vrijdag 7 november vond onze jaarlijkse ouderavond plaats in een mooi geveerd lokaal van het clubhuis aan de Diependaaløelaan.

Het gaat hartstikke goed met onze vereniging. Ook dit jaar hebben we veel nieuwe leden. Er waren dan ook veel ouders aanwezig van nieuwe bevers, welpjes en verkenners.

Ruurt Stapel, onze voorzitter, heeft iets verteld over de opbouw van het Zuiderkruis. Voor sommige ouders toch af en toe een eye-opener. *Wat is een Wildevaartgroep?* Ja ouders, jullie kinderen zijn bij het Zuiderkruis "onder de pannen" van 5 tot en met 17 jaar.

Ook hebben we iets verteld over onze clubhuizen en hun onderhoud en de plannen voor nieuwbouw in Loosdrecht. Jammer genoeg heeft niemand van de aanwezige ouders gereageerd op de vraag om de vacatures willen vervullen in ons bestuur of als coördinator verhuur. Maar u kan alsnog reageren hoor!

We hebben iets verteld over de contributie, de speculaaspoppenactie en de Jantje Betonactie.

En de leiding heeft verteld over de invulling van een gewone opkomst, hoe het installeren van de nieuwe kinderen gaat en wat doen ze zoal doen tijdens een kampje. Ze hebben zelfs "het openen van een opkomst" laten zien en horen!

Voor alle aanwezigen was het een gezellige en informatieve bijeenkomst.

Wieke Broeders

10 vragen aan... Conne Broeders

1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis?

Ik ben Conne, Conne Broeders het laatste lid van het Broeders gezelschap. 17 jaar (bijna 18), en ik zit sinds dit seizoen bij de allerleukste beverkolonie. Ook ben ik lid van de Matanecastam.

2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan?

Ik zit nu in 4 Havo, en ik werk zo nu en dan tussen de vuile borden bij de spijkerpandjes.

3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten?

Ik woon in Hilversum bij mijn ouders. Mijn huisgenoten zijn dus: mijn vader Henk, mijn moeder Wieke, mijn broertje die deze 10 vragen aan mij geeft: Bart, sinds kort woont Rik ook weer bij ons & zo nu en dan is Anke in het weekend ook aan de eettafel te vinden.



4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis?

Ik ben leidster bij het zuiderkruis, ik zit in een gezellig leidingteam, alleen is Bart af en toe vervelend, en ben daar Penningmeester.

5. Wat houdt dat in?

Dat houdt in dat ik de financiën bij houd. En dat je regelmatig op de grond ligt(!).

6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis.

Ik ben ingestroomd in de beruchte Neuweghorde, helaas heet deze nu anders. Daarna ben ik, gewoon zoals het hoort, doorgestroomd naar de Verkenners dat heb ik afgemaakt bij de Poca. Daarop volgt de Wilde Vaart, die heb ik net een half jaartje verlaten. Nu ben ik enthousiast lid van de Matanecastam en geef ik leiding bij het onderdeel dat ik nooit heb gedaan binnen het zuiderkruis.

7. Waarom zit je bij scouting?

Ik zit bij scouting omdat je zo leuke contacten legt binnen en buiten de groep. En je kan altijd lekker jezelf zijn of heerlijk gek. Niemand die je dan raar aankijkt.

8. Wat zijn je hobby's naast scouting?

Naast scouting doe ik ook nog aan hockey, tennis, slapen, uitgaan, eten & leuke dingen doen met (scouting) vrienden.

9. In een vaas zitten 7 rode, 8 witte en 6 groene knikkers. Thea pakt 3 knikkers uit de vaas. Bereken in drie decimalen nauwkeurig de kans dat zij twee rode en één witte pakt?

Als je knikkers uit een vaas wil pakken weet je toch meestal al wel welke kleur je graag wil pakken. Dus als ze graag 2 rode en 1 witte wil pakken is de kans 1 dat ze die ook pakt. Maar vooruit ik zal het uitreken.

$$((2/3) \times (7/21)) \times ((1/3) \times (8/21)) = 0.028218694$$

10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien?

Sabine Heinsman van de Pieter Marits & Stam.

10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen?

Waar zou jij echt een moord voor doen?

Beavers are fun!

Hier weer wat leuke verhalen van de Bevers! Want we hebben de afgelopen tijd weer veel meegemaakt!

Er zijn dit jaar weer wat nieuwe Bevers bijgekomen en natuurlijk onze nieuwe leiding Connel! (dat mag nog wel een keertje gezegd worden, want we zijn erg blij met haar!)

Dus was het weer eens tijd om wat nieuwe leden bij onze kolonie te installeren!

Na flink geschreeuw van onze Bevers werd Lange Doener wakker! Hij kwam ons gezelschap houden tijdens de opkomst, maar dan moesten wel eerst even zijn hoed vinden! Tijdens deze zoektocht kwamen we er achter dat Lange doener overal wc papier had achter gelaten in het bos. Hier zat een vreemd geurtje aan, de Bevers durfden het niet eens aan te raken!

Gelukkig vonden we zijn hoed en kon het installeren beginnen! Veel ouders kwamen een bezoekje brengen en werd flink geflitst met de camera's!



De laatste tijd kregen we nog wat leuke speltips om eens te doen met de Bevers! Zo kregen we van een leiding van de Albert Schweitzer te horen dat huisjes bouwen van suikerklontjes en pindakaas erg leuk is! Dat ga je dan uitproberen... En ja hoor, het is écht leuk! Maar ondertussen werd het ook een bende in ons clubhuis! Bevers die helemaal onder de pindakaas zitten en stiekem zitten te snoepen van de suikerklontjes! Gelukkig heb je ook een paar fanatiekelingen, die zich helemaal inleven (meestal de leiding! :p), waardoor er ook wel weer mooie dingen gebouwd worden!

Van een verkennerleiding kregen we te horen hoe je meelmannetjes kunt maken. En ook dit hebben we geprobeerd met de Bevers! Wat resulteerde in... Weer een bende in het clubhuis, witte Bevers en knappende ballonnen! Erg gezellig allemaal!

Dit jaar kregen we weer bezoek van de Sint en zijn Pieten! Piet heeft onze Bevers even uitgetest, zijn ze wel goed genoeg voor de pietenschool? Na wat oefeningen bleek van wel. Ze kregen aan het einde van de opkomst allemaal hun pietendiploma en van de Sint een cadeautje!



Conne was de week daarna jarig. Ze bracht allemaal lekkers mee! We gingen cakejes versieren, al zag je van de cake nog maar weinig door die berg slagroom, smarties en hagelslag! Maar smaakte heerlijk!

Ook de kerstdagen komen er weer aan, dus we gaan binnenkort weer lekker genieten van een kerstontbijtje bij de Bevers!

Bij deze wensen we ook iedereen hele fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Groetjes van de Beverleiding!

Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Public Relations	Paulien van Hessen	035-7721734
Onderhoud Diependaalselaan	<vacature>	
Onderhoud Eikenlaan + haven	Maarten Kool	035-6235245
Verhuur Diependaalselaan	Henk Jan Kraaikamp	035-6240846
	José Spekschate	035-6240846
Beheer Schuttersweg	Ellen Brouwer	035-6216022
Groepsbegeleiding welpen/bevers	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding waterwerk	Norbert Moerkens	06-21213016
Materiaalmeester	Bastiaan Verbeet	06-50864771
Vertrouwenspersonen (intern)	Wieke Broeders (welpen/bevers)	035-6234006
	Han Westendorp (waterwerk)	035-6423268
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Ellen Brouwer	035-6216022
	Diepeweg 15	
	1211 AE Hilversum	

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Miranda Peters	06-30100793
Pieter Maritshorde	Rick Stapel	035-6242471
Waingoengahorde	Bart Broeders	035-6234006
Sioniehorde	Miranda Heinsman	06-25130126
Albert Schweitzerhorde	Iris Schultheiss	06-49123056
Albatros horde	Ellen Reurings	06-50966511
Ankerwacht	Martin ten Brink	06-13784751
Kustwacht	Rik Broeders	035-6234006
Pocahontaswacht	Guno Heitman	035-6230543
Wilde Yaart Antarctic	Yebrand ten Houte de Lange	06-13631825
Matancastam	Jelle van der Linde	06-51389838
Rimpelstam	Daniëlle Nijs	035-6286143
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	www.zuiderkruis.nl	
Webmaster	Bart Audenaert	06-12108142
Postmaster	Ben van Hengstum	0162-692474

data en mededelingen

Algemeen

2e dinsdag van de maand

1e vrijdag van de maand

incidenteel

incidenteel

20 maart 2009

Bestuursvergadering

Schippersraad

Welpenraad

Spelraad

Groepsraad

Data

10 januari 2009

2-7 maart 2009

28 maart 2009

Boerenkoolmaaltijd

Jantje Beton

Groepszwemmen



verzendadres:

1231 CL - 8